

## Arkitekturpolitik: Fra New York til Danmarks Outdoor Hovedstad

*Af Peter Nyegaard Jensen*

*Medlem af Silkeborg Byråd(V)*

Med inspiration fra New York, var det for ganske få år siden visionen, at Silkeborg skulle by-fortættes med høje huse samt en 60'er inspireret infrastruktur med 4-sporede veje fra samtlige verdenshjørner til centrum.

Nogen havde en anden vision. Nogen ville hellere udvikle Silkeborg med afsæt i byens enestående naturgivne konkurrenceparameter – det der nu har gjort Silkeborg til Danmarks Outdoorhovedstad.

Som mennesker er vi alle forskellige og vi agerer forskelligt i forandringsprocesser.

Forandringsagenter, frontløberne i paradigmeskiftet skulle grueligt meget igennem, men nu er det der, momentum.

Endeligt trækker alle på samme hammel og vi kan glæde os over, at Silkeborgs status som Danmarks Outdoor Hovedstad til stadighed forstærkes!

Faktisk er momentum så bastant, at vi længe har kunnet glæde os over, at det allerede afspejles i kommunens overordnede strategi, Kommuneplan, bosætningsstrategier, sundhedsstrategier, Bevæg-Dig-For-Livet-aftaler, anlægsbudgetter og meget mere.

På den baggrund var vi nogen, der blev overraskede over, at vi i byrådssammenhæng også skulle behandle et socialdemokratisk forslag om en arkitekturstrategi. En gratis omgang – men fint nok.

I Silkeborg Kommune vil vi vækst, men vi er blevet mere afbalancerede når vi by-fortætter og går i højden.

Jeg har det fint med, at vi går i højden - men ikke for enhver pris!

Af hensyn til os alle og for byens udvikling insisterer jeg på, at det harmoniske og smukke er i højsæde - specielt når der bygges højt. Det gør jeg også, når det drejer sig om byggerier langs Silkeborgs "facader", langs Remstrup Å og søerne, hvor vi, turister og tilrejsende nyder udsigten, indsigten over byen.

Jeg er kritisk, men jeg anerkender by-fortætning, hvis man i respekt for Silkeborgs unikke kendetegn skaber gode boliger, skaber liv i byen og bringe parkeringspladser langs de bedste sø-arealer i spil til andet af større værdi for os alle.

Vi vil gerne være dynamiske, men vi skal ikke i handlingsbrunst klaske høje byggerier op, som vi og vores efterfølgere skal døjes med de næste 100 år.

Silkeborg skal hverken være en kopi af Herning eller udvikles som lille-Århus. Vi skal markere os i bosætnings-konkurrencen ved at styrke de enestående fortrin vi har og boligmassen skal tilpasses de personer vi ønsker at tiltrække.

Jeg har stor respekt for de dygtige arkitekter, der står bag igangværende og kommende projekter.

Vi har ikke brug for en rigid detailstyret arkitekturstrategi. Jeg støtter imidlertid en vejledende og målsættende arkitekturstrategi som tillader vores bygherrer og dygtige arkitekter at by-udvikle med frihed under ansvar.

