

Det går da meget godt ... flotte ledighedstal og færre ”*ufrivilligt ledige*”

Af Peter Nyegaard Jensen
Medlem af arbejdsmarkedsudvalget

Ved fremlæggelse af regnskabet kunne en glad borgmester, Steen Vindum, med rette konkludere: ”*Det går da meget godt*”.

Som Borgmesteren også er inde på, så er der imidlertid stadig store udfordringer forude.

I arbejdsmarkedsudvalget kan vi glæde os over, at der er langt færre på kontanthjælp og på dagpenge end budgetteret. Glade borgere er kommet i arbejde, stolte medlemmer af arbejdsmarkedsudvalget soler sig i succes ... og bidrager bl.a. til at betale for ældre- og handicapudvalgets merforbrug på op imod 22 mio. kr. i 2014.

Generelt viser regnskabet, at serviceudgifterne for de store serviceområder som ældre, skole, børn og handicap ligger på et niveau over det oprindelige budget. Områderne har med andre ord brugt af de midler, der blev overført fra 2013 til 2014 samtidig med, at vi fortsat skal reducere vores budget med én procent årligt.

Det er dejligt at kunne konstatere, at ledigheden i kommunen er faldet til knap 4% og nu er betydeligt under ledigheden i hele landet.

I arbejdsmarkedsudvalget modtager vi jævnligt ledelsesinformation – de såkaldte LIS-rapporter. For nylig fik jeg indført måling af kommunens beskæftigelse i rapporten. Historikken er af gode grunde ikke så lang, men de nye tal viser en svag stigning til godt 35.000 fuldtidsbeskæftigede i kommunen. En udvikling der bliver rigtigt spændende at følge, i takt med, at vore virksomheder får gang i hjulene igen, når effekterne af motorvejens erhvervskorridor begynder at kunne ses og når Danmarks næstbedste iværksætterkommunes vækstvirksomheder blomstrer.

... men hold nu fast, for nu begynder min historie at blive kompliceret ...

Kommunens ledighed på knap 4% er tæt på det man betragter som teoretisk fuld beskæftigelse – altså tæt på en situation, hvor der iflg. handelshøjskolens lærerbøger ingen såkaldte *ufrivilligt ledighed* er i økonomien. Ikke for at være flabet, men hvis vi næsten ingen *ufrivilligt ledige* har i kommunen, hvordan kan det så være, at vi stadig bruger godt 800 mio kr (inden statslig modregning) til kommunens egne personer på offentlig forsørgelse?

Det går da meget godt, men opgaven med at flytte modtagere af overførselsindkomster til lærebogs-kategorien *ufrivilligt ledige* og dermed altså parate til at deltage i arbejdsstyrken, bliver både vanskelig og spændende.

Ikke mindst har vi en stor opgave i at få ledige unge i arbejde eller i uddannelse.

Jeg glæder mig til det videre arbejde.