

U.S.A's Ambassadør i kajak til erhvervmiddag i Silkeborg

Af Peter Nyegaard Jensen (V)



Allerede under de første interviews i efteråret 2013 blev det klart, at den nye amerikanske ambassadør i Danmark, J. Rufus Gifford, er vild med vand og ikke mindst kajakroning.

Dengang udtalte han til pressen: *"Jeg voksede op på vandet med kajak, kite surfing, vandski – hvad som helst, og tænk jeg har hørt, at ingen i Danmark har længere end 50 km til vandet. Det er fantastisk."*

Jeg har altid undret mig over, at det var forbeholdt golf-sporten at arrangere erhvervsnetværk, så med ambassadørens udmelding så jeg naturligvis en mulighed for, at bruge kajakroningen som indgangsvinkel til en anderledes erhvervmiddag.

Der blev sammensat et program for en kajaktur og en efterfølgende middag med repræsentanter fra de større lokale erhvervsvirksomheder, erhverv-, turist- og eksports-organisationer med Silkeborgs borgmester, Steen Vindum, som vært.

Da datoen for besøget var fastsat opstod der mange spændende muligheder: En invitation til at afholde erhvervmiddagen på Løndal Gods og en mulighed for at ro på en ellers totalt afsondret lokal sø.

Tirsdag den 9. september ankom kortegen med ambassadens medarbejdere, sikkerheds- og tvfolk til godset. En hurtig omklædning og afsted til vandet.

Ved søen lå et bredt udsnit af de forskellige kajaktyper klar – alle grundigt rengjorte i Chlorin, for at hindre spredningen af vandremusling. En træls invassiv amerikansk art, som det naturligvis blev meddelt ambassadøren. Med et stort grin en fantastisk tur på søen igang.

Ud over ambassadøren, Niklas M. Hansen fra kajakklubben, Trine og jeg deltog også den lokale turistchef Liselotte Nis-Hanssen og en sikkerhedsansvarlig.

Hvad der først så ud til at blive en blæsende halv-våd eftermiddag viste sig fra naturens bedste side.

Inden vi havde vendt den først pynt var hundredtals gæs og skarv på vingerne. Og så pludseligt ... wauw ... ørnen.

Det så grangiveligt ud som om det var den amerikanske nationalfugl der hævede sig over os, men uden at være ornitolog gætter jeg på, at det nok var havørnen.

På hjemturen viste også isfuglen sig i et kort glimt.

Sikke en oplevelse og sikke en isbrydende oplevelse, inden vi ilede til erhvervmiddag på godset.

Ingen tvivl om, at ambassadøren sent om aften drog videre med en anderledes oplevelse der huskes. Det blev ikke *"yet another boring day at the office"*, men en oplevelse for livet i Silkeborg.